



Kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog, Åkerbo

Medborgardialog i Lingham med ungdomar 2019-11-13

Diarienummer: UFM 2020-
Tidpunkt för senaste revidering:

Innehåll

Medborgardialog i Lingham med ungdomar 2019-11-13	1
Bakgrund om Lingham och sammanfattning av dialogen	4
1.1 Syfte	4
1.2 Metod	5
1.3 Deltagare	5
2 Resultat/Vad framkom vid dialogen	5
2.1 Skola	6
2.2 Fritid	7
2.3 Miljö och trygghet	8
3 Återkoppling	9



Bakgrund om Linghem och sammanfattning av dialogen

Linghem omges av förhållandevis bördig åkermark. En markerad höjd med skog och hagmark ligger i östra delen av orten. Söder och öster om orten finns mindre skogsområden för rekreation.

Vägavståndet till Linköpings centrum är 10 km och restiden med buss är 22 minuter. Östra stambanan passerar Linghem och orten har en pendeltågsstation vilket gör att orterna Norrköping-Linköping-Mjölby-Tranås eller Motala kan nås.

Bebyggelsen består till övervägande del av småhus. Fram till mitten av 1960-talet skedde utbyggnaden i mycket långsam takt. Under 1970-talet expanderade orten kraftigt. Fyra femtedelar av bostadsbeståndet har tillkommit efter år 1970.

Orten Linghem har två grundskolor. Himnaskolan har utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6 samt skolbarnsomsorg. Linghemsskolan har grundskoleutbildning för årskurs 6-9. Inom orten finns ett antal förskolor samt även familjedaghem. Öppen fritidsverksamhet bedrivs på Himnaskolan.

Linghem är serviceort för hela Åkerbo kommun. Orten har en centrumanläggning med dagligvarubutik med postombud samt apotek. Inom orten finns också fritidsgård och biblioteksfilial. Det finns även servicelägenheter för pensionärer och vårdboenden som är kopplade till ett grannskapshus. Vårdcentral integrerad med distriktssköterskemottagning, barnvårdscentral och folktandvård finns.

Linghem är utpekad som prioriterad utvecklingsort i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping. En fördjupning av översiktsplanen för Linghem antogs 2011.

Utskott för medborgardialog Åkerbo har genom omvärldsbevakning fått en bild av det var mycket stök kring ungdomar i Linghem och ville genom dialog få möjlighet till en direktkontakt med ungdomar boende i Linghem och få en bild av deras tankar och funderingar. Utskottet anordnade den 13 november 2019 utifrån detta en medborgardialog i Linghem med fokus på att ta del av vad ungdomarna tyckte och tänkte om sin vardag och om att bo i Linghem.

1.1 Syfte

Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas. Detta i syfte att bredda och förbättra underlag för beslut, skapa förståelse och tillit mellan förtroendevalda och medborgare samt bidra till engagemang, delaktighet och medskapande.

Utskott för medborgardialog Åkerbos syfte med denna dialog var att prata och lära mer om hur ungdomars situation ser ut i Lingham idag och vilka frågor som är viktiga för dem.

1.2 Metod

Metoden för medborgardialogen var en variant av cafémodell, en så kallad öppen dialog där ungdomar och ledamöter i utskottet träffades. Genom detta ville ledamöterna ge ungdomarna en möjlighet att ta upp det som de upplever som viktigt med sitt område och sin tillvaro.

Dialogen genomfördes i Linghamens sportklubbs (LSK) lokaler som ligger i anslutning till idrottsanläggningen Linghamen i utkanten av Lingham. Samtalen skedde genom att ungdomarna delade in sig i två grupper med två politiker i varje grupp. Den övergripande frågeställningen var; Hur det är att leva och bo i Lingham som ung?

För att nå så många ungdomar som möjligt användes kontaktnät i form av kyrkan, fritidsledare, scouterna samt en anslagstavla på Facebook.

Dokumentationen av inkomna åsikter och tankar från de som deltog i samtalen är anonyma. Sammanställningen av dialogen görs av tjänsteperson på Kommunledningsförvaltningen.

1.3 Deltagare

Till dialogen kom sammanlagt nio stycken ungdomar i åldern 12-17 år, samtliga hade fått information om dialogen via Linghamens Anslagstavla på Facebook.

Från utskottet för medborgardialog Åkerbo deltog fyra av sju ledamöter. Från Kommunledningsförvaltningen fanns två tjänstepersoner närvarande. Dessa ansvarade för dokumentationen under själva dialogen.

2 Resultat/Vad framkom vid dialogen

Under samtalen med ungdomarna framträder bild av ett samhälle där alla känner varandra och det mesta som behövs för att få en bra vardag finns i närområdet i form av skolor, dagligvaruhandel samt kommunikationsmedel i form av framförallt pendeln, men även bussförbindelser. Inom Lingham är det är nära till det mesta och cykeln är viktig för ungdomar för att kunna ta sig till sina aktiviteter. En ungdom uttrycker ”Varför åka till stan när det mesta finns i Lingham, det finns alltid något att göra!”

Idrotten står i mångt och mycket står i fokus som fritidssysselsättning. De ungdomar som idrottar påtalar dock att vissa brister gör det svårt att utöva

idrott på orten antingen i den utsträckning man önskar eller också på den nivå som man önskar. De som inte har idrott som sitt främsta intresse upplever att det saknas samlingslokaler för att kunna göra annat än att idrotta och att förståelsen för annat intresse är låg. Detta gäller främst gruppen av motorintresserade ungdomar som deltog i dialogen.

De tankar och åsikter som framkom under medborgardialogen kan sorteras in under tre teman: Skola, Fritid och Miljö/Trygghet. Nedan följer en sammanställning av deltagarnas tankar om Lingham och Linghamens möjligheter under respektive tema.

2.1 Skola

Vid de samtal som fördes mellan ledamöter och de deltagande ungdomarna framkom att det är trångt i båda skolorna då elevantalet är stort. På Linghamsskolan som är anpassad för högstadieelever, går idag även elever från år 5 då Himnaskolan håller på att byggas ut för att kunna härbärgera ett växande antal elever. Ungdomarna framför att skolmiljön är ett stort problem gällande trygghet och trivsel då skolorna i området inte är anpassade för att härbärgera ett så stort antal elever som nu går där. Ungdomarna pratar också om att de har känt sig utsatta då lärarkåren på Linghamsskolan inte alltid har uppträtt på ett professionellt sätt. Lärarsituationen upplevs dock som bättre nu efter att en ny rektor tillträdde för ca 2-3 år sedan.

Skolorna ska nu byggas om och bli större. En del av ungdomarna ifrågasätter om dessa ombyggnationer är genomtänkta. De påtalar bland annat att matsalen inte följer med i utbyggnaden och då matsalen redan nu är liten och högljudd som det är, undrar ungdomarna hur det kommer att bli när det kommer att gå ännu fler barn på skolan.

Många av de yngsta barnen känner sig rädda för de äldre då de äldre tar mycket plats både psykiskt och fysiskt. Ungdomarna anser att skolan inte har tänkt igenom trygghetsaspekten fullt ut då femteklasser kan få dela omklädesrum med niondeklassare i samband med idrottslektioner.

Vidare påtalas bristen av kapprum för de elever som går på Linghamsskolan och saknar skåp. Som det ser ut vid dialogens tillfälle måste ytterkläder tas in i klassrummet och läggas på hög. Detta gäller framförallt de yngre eleverna som går på lågstadiet då högstadieeleverna har egna skåp att förvara sina böcker och ytterkläder i. Ungdomarna ser detta som ett stort problem då de ofta är ute på rasterna och leker på skolgården och sedan kommer in igen med blöta och smutsiga kläder som kan behöva hängas luftigt för att torka till. Även skolgården behöver en översyn då den inte är anpassad för att leka på.

2.2 Fritid

Det framkom skillnader mellan de två deltagande grupperna när det gällde vilka fritidsintressen som stod i fokus. I den ena gruppen var olika typer av idrott en stor del av intresset och i den andra gruppen var det motorintresse som dominerade. För båda grupperna gällde dock upplevelsen av att det saknades lokal och/eller plats för att kunna utöva sitt intresse på ett tillfredställande sätt.

Ungdomarna vid ena bordet uppgav att Linghem är något av en samlingsplats för motorintresserade ungdomar från orterna runt om (till exempel Askeby, Örtomtå och Gistad). De motorintresserade ungdomarna på dialogen uttryckte en frustration över att de klagas mycket på dem när de samlas för att meka med sina bilar. Ungdomarna kan till viss del förstå att deras intresse kan upplevas som störande då Linghem i övrigt är ett förhållandevis "tyst" samhälle. Förutom högt motorljud har flera byggt in högtalarsystem med bra ljud i sina EPA-traktorer. De understryker emellertid att de förstår att de inte får störa sent på kvällar då det finns de som ska upp och arbeta dagen därpå och att det finns småbarn som behöver sova. De har utifrån detta provat att vara på olika ställen runt om i Linghem, vid skolan, vid silon och vid ICA, men de upplever att de får klagomål var de än befinner sig eller hur de än gör. Ungdomarna uppger att det sällan är någon som kommer ut och pratar konstruktivt med dem utan att det i stället klagas på dem via Linghems Anslagstavla på Facebook eller att någon kommer ut och skriker åt dem. De upplever också att de får skulden för negativa saker som händer i Linghem, som till exempel viss skadegörelse.

Ungdomarna letar själva efter en plats utanför Linghem där de kan hålla till med sina fordon. De upplevde dock att det är svårt då de behöver ett ställe som har en plan yta (för att kunna hissa upp sina bilar) och gärna får vara upplyst till viss del. Utrymme behövs även för att kunna köra runt på.

I den andra gruppen av ungdomar, som deltog i dialogen, var idrottsintresset stort. Samtliga ungdomar i gruppen var medlemmar i någon typ av lokal idrottsförening eller utövade idrott på något annat sätt. Det motionsspår som finns anlagt i Kråksångsskogen nämns vid ett flertal tillfällen som en plats där de ofta nyttjar och som framhålls som positivt med Linghem. Där finns det bland annat byggs ett ute-gym som är bra.

Det som framkom som hinder i att utöva sina idrotter fullt ut var att det saknades fullstor hall för bland annat innebandy och att Lingheden saknar kvällsbelysning vilket gör att de aktiva inte kan spela fotboll under den mörkare delen av året. Det saknas en upplyst fotbollsplan och inomhushall (för framför allt innebandy) i Linghem och lagen måste åka till andra stadsdelar i Linköping för att kunna träna fullt ut. Till dessa hallar är det svårt att få tider och väntelistan är lång. Detta har bland annat inneburit att vid tidpunkten för dialogen hade inte fotbollslaget tränat på cirka en månad och de hade inte någon bokad tid förrän ett par veckor senare i stadsdelen Ryd. Att behöva åka till en annan stadsdel innebär enligt ungdomarna att det behöver finnas aktiva föräldrar som kan ställa upp och skjutsa de idrottsutövande ungdomarna och de

har hört om barn som fått avstå från att delta på träningar för att logistiken inte kan lösas.

Ungdomarna lyfter även att det finns ett stort intresse för ridning bland framför allt flickor, men att det inte finns någon ordnad verksamhet för att möta detta intresse. Runt om Lingham finns ett flertal stall där du kan rida privat, men det saknas en ordnad verksamhet i form av en ridskola. Du måste känna någon för att få möjlighet att rida.

Kommunens fritidsverksamhet, Fritidsgården på Linghamsskolan, finns och besöks ibland av de deltagande ungdomarna. Gården har öppet tre kvällar i veckan, men onsdagar är enbart tjejer välkomna. Fredagar är den dagen som flest besöker gården och ungdomarna upplever att det på det stora hela är bra då det finns personal där. Dock upplevs det vissa kvällar som stökigt då många ungdomar samlas där.

I båda grupperna lyfter ungdomarna kyrkans betydelse för ungdomsverksamheten på orten. Linghamskyrkan är en församling, som tillhör Equmeniakyrkan och är centralt placerad vid Lingham centrum och erbjuder fritidsverksamhet. Vid ett flertal tillfällen har kyrkan anordnat så kallade LAN-träffar (Local Area Network-träffar) vilket har varit mycket uppskattat bland data- och spelintresserade ungdomar.

2.3 Miljö och trygghet

Från samtliga deltagande ungdomar framkommer att det förekommer mycket skadegörelse runt resecentrum och på skolan. Enligt några av ungdomarna är det framför allt en person (som inte är från Lingham) som gör detta och denne har stulit en så kallad glashammare/säkerhetshammare från en buss och använder denna för att krossa rutor på framför allt Linghamsskolan. En annan ungdom påstår att skolan har fått tagit pengar från "kassan" som skulle ha använts för att bekosta aktiviteter för fritidsgården till att finansiera reparationerna efter skadegörelse.

De deltagande ungdomarna uppger även att de cykelvägar som finns genom Lingham är bra, men dåligt upplysta. De känns även obehagligt då en del äldre ungdomar kör på dessa cykelvägar med sina moppar och de kör fort.

Ungdomarna lyfter särskilt cykelvägen som går utmed Himnavägen (förbi Himnaskolan och ICA-affären) som osäker och mycket mörk. Skylten ute vid vägen som visar var infarten till Himnaskolan är syns knappt.

De motorintresserade ungdomarna påtalar att det saknas ett någon typ av landmärke i Lingham, som till exempel potatisen i rondellen i Mjölby eller osten i Boxholm. De framhåller även att de skulle vara fint med lite mer omsorg kring Lingham ytermiljö med till exempel blommor och planteringar. Ett av träden vid infarten till Lingham fick belysning i samband med kommunens satsning Vinterljus för några år sedan och belysningen finns fortfarande kvar vilket uppskattas mycket. I en av grupperna lyfter de önskemål

om att det borde ordnas någon typ av festival eller liknande för att profilera Lingham.

3 Återkoppling

De frågor som uppkom från ungdomarna vid medborgardialogen i Lingham har skickats vidare till berörda förvaltningar och svaren kommer att presenteras via Linköping kommuns hemsida, www.linkoping.se under Utskott för medborgardialog Åkerbo.